

VZW Atalata gaat weer op excursie (1).

Tim Struyve

Net als vorig jaar proberen we ook dit jaar twee kwaliteitsvolle excursies samen te stellen:

Zaterdag 6 september: 14.00 uur De Braakman

Een namiddagexcursie op zoek naar een aantal halofielen net over de grens in Zeeland. Het gaat om een vergeten hoek op een zandig strand. Hier heeft zich een volwaardige schorre ontwikkeld op een buitendijks deel langs de Westerschelde. Hoewel reeds aangelengd met zoet Scheldewater is het water zeer zout. Zoals algemeen geweten zijn een groot aantal vliegen en kevers gespecialiseerd op deze zoute omstandigheden. De grootste aantallen vinden we aan de vloedlijn waar dikke pakketten strooisel zich ophopen. Op deze plaats worden ze enkel verwijderd bij storm door wegspoeling, in tegenstelling tot de toeristenkusten. Net onder de vloedlijn vormen de plantenpakketten die op de kale bodem liggen goede schuilplaatsen voor onder andere diverse loopkevers.

De afspraakplaats is aan het monument met bijhorende parking aan de voet van de dijk. Als je van Hoek komt richting Biervliet is het de tweede straat rechts nadat je het meer hebt overgestoken (duidelijk zichtbaar). Deze hou je steeds rechts aan tot je de parking (met monument) aan de rechterkant ziet (pijl op de kaart).

